



Orde van dienst
Zondag 28 maart 2021

Palmzondag



Aanvangswoord

Palmzondag is de ouverture van de stille week. We lezen over de dienstbaarheid van de godsknecht in Jesaja en over de vreugdevolle intocht in Jeruzalem van Jezus. Een intocht als van een koning, maar dan op een ezelsveulen. Eindelijk is Jezus aangekomen in Jeruzalem, men is blij, maar dat zal van korte duur zijn, zal in de stille week blijken.

Aansteken van de tafelkaarsen

Intochtslied: lied 550 - Verheug u, gij dochter van Sion

1. Verheug u, gij dochter van Sion,
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
Uw koning rijdt binnen, het rijk gaat beginnen,
de zalige tijden, Hij komt ons bevrijden
rechtvaardig, zachtmoedig, de aarde zal spoedig
een bloeiende tuin zijn van vrede en recht,
de Heer heeft het heden gezegd.

2. Verheug u, gij dochter van Sion,
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
Hij zal u regeren, met God en met ere.
De wagens, de paarden, de wapens, de zwaarden,
krijgsvreemde plannen, Hij zal ze verbannen,
Hij zal ze verdoen in zijn toorn en zijn recht,
het is van te voren voorzeggd.

3. Verheug u, gij dochter van Sion,
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
Zijn daden, zij zullen de aarde vervullen,
voor jood en voor heiden door dood en door lijden
draagt Hij met zich mede de blijdschap, de vrede,
Hij rijdt op een ezel. Hij lijdt als een knecht,
zo brengt Hij het leven terecht.

Bemoediging

Drempelgebed

Wij wachten op U

U opent uw hand en schenkt ons aan elkaar als pelgrims op weg

O God, breng ons thuis

Geef ons dan een zuiver hart

Herschep met uw Geest ons leven als nieuw.

Poorten, hef op uw hoofden omhoog!

Aloude deuren: zwaait open:

daar komt de glorie-koning

houd ons hier voor ogen de Zoon van uw liefde,

de weg voor ons allen naar uw stad van vrede

O God, breng ons thuis

Als kyrie: lied 547: 1,2,3,6 – Met de boom des levens

1. Met de boom des levens wegend op zijn rug
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.
Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

2. Laten wij dan bidden in dit aardse dal,
dat de lieve vrede ons bewaren zal,
Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

3. want de aarde vraagt ons om het zaad des doods,
maar de hemel draagt ons op de adem Gods.
Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

6. Met de boom des levens doodzwaar op zijn rug
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.
Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

Gebed bij de opening van de Schrift

Eerste lezing Jesaja 50: 4-7

Lied 576b: 1,2,5 – O hoofd vol bloed en wonden

1.O hoofd vol bloed en wonden,
bedekt met smaad en hoon,
o hoofd zo wreed geschonden,
uw kroon een doornenkroon,
o hoofd eens schoon en heerlijk
en stralend als de dag,
hoe lijdt Gij nu zo deerlijk!
Ik groet U vol ontzag.

2.O hoofd zo hoog verheven,
o goddelijk gelaat,
waar werelden voor beven,
hoe bitter is uw smaad!
Gij, eens in 't licht gedragen,
door engelen omstuwde,
wie heeft U zo geslagen
gelasterd en gespuwd?

5.Ik dank U o mijn vrede,
mijn God die met mij gaat,
voor wat Gij hebt geleden
aan bitterheid en smaad.
Geef dat ik trouw mag wezen,
want Gij zijt trouw en goed.
Ik volg U zonder vrezen
wanneer ik sterven moet.

Lezing uit het Nieuwe Testament: Markus 11: 1-11

Acclamatie

Overdenking

Orgelspel

Lied: 558: 1,2,8 - Jezus, om uw lijden groot

1.Jezus, om uw lijden groot,
om uw leven en uw dood
die volbrengen 't recht van God,
Kyrie eleison.

2. Heer, om uw zachtmoedigheid,
vorst die op een ezel rijdt
en om Sions onwil schreit,
Kyrie eleison.

8. Om de doornen van uw kroon,
om de geseling en de hoon,
roepen wij, o Mensenzoon,
Kyrie eleison.

Toelichting op de collecte

Collectedoel: Diaconaal Inloophuis 't Hemeltje
Rekeningnummer: NL42 INGB 0006 8705 50

Gebeden

Slotlied: 552: 1,3 - Dit is een dag van zingen

1. Dit is een dag van zingen!
Voorgoed zijn wij bevrijd.
Gods kracht zal ons omringen,
zijn liefde duurt altijd.
Ontsloten is de poort
scharnierend op de vrede,
wij zullen binnentreden
en leven ongestoord.

3. Dit is een dag van zegen,
een dag van feest en licht,
van palmen hoog geheven,
van zon en vergezicht.
Geef ons vandaag de moed
het met uw naam te wagen,
uw vrede uit te dragen.
Loof God, want Hij is goed!

Zegen

Amen

Symboliek van de schikking bij Mattheüs 25 "de doden begraven"

Respect hebben voor de overledenen, de doden begraven, het leven gedenken. Woorden die bij elkaar horen. In de vazen plaatsen we paarse tulpen, paars is de kleur van reflectie en gedenken. De tulp, het symbool dat we eerder gebruikten om het gebed te symboliseren, past ook mooi bij deze thematiek. De verbinding tussen de vaasjes wordt gelegd door rozemarijn. Het bitterzoete kruid, de herinnering aan leven.

